



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΒΒΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΥΘΥΝΗ»

Φίλες και Φίλοι

Συνδημότισσες και συνδημότες

Με πραγματική αγωνία για την πορεία του τόπου μας και ταυτόχρονα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις συνδημότισσες και συνδημότες ανοιχτά και καθαρά ανακοινώνω την απόφασή μου να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος για το Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κατά τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, ηγούμενος ανεξάρτητου αδέσμευτου συνδυασμού, του ρεαλισμού και του μέτρου με το όνομα: «ΕΥΘΥΝΗ».

Το ταξίδι ξεκίνησε. Ο πηγαϊμός όσο δύσκολος και αν προβλέπεται μας συναρπάζει απερίγραπτα. Άλλωστε είμαστε μαθημένοι στα κύματα. Και αν μας ρίξουν πέτρες, με αυτές θα χτίσουμε κρήνες, κατά τον Ελύτη. Και αν μας ρίξουν λάσπη τους ενημερώνουμε, ότι θα τους λείψει, διότι εμείς δεν θα τους την επιστρέψουμε. Άλλωστε ο καθένας προσφέρει ότι έχει, όπως έχει λεχθεί.

Προχωράμε χωρίς «γραμμή» από εξωγενείς ή ενδογενείς παρασκηνιακούς παράγοντες. Πρόταγμά μας είναι να ανυψώσουμε με την ταπεινότητά μας και το προσωπικό παράδειγμα σεβασμού και αυταπάρνησης, το Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο ύψος των ανυπέρβλητων ιδεών και αγώνων, ώστε να συγκρίνεται πλέον ποιοτικά και όχι ποσοτικά από άφρονες, ανιστόρητους και ιερόσυλους.

Η πρόοδος και η ανάπτυξη αποτελεί στόχο μας και για αυτό αναγκαζόμαστε να βγούμε μπροστά, ακολουθώντας τον δύσκολο δρόμο, τον ανήφορο της προσπάθειας, καινοτομίας και της ελπίδας, αντίθετα στο ρεύμα της μετριοκρατίας

και της συμβιβασμένης συμφεροντολογίας με ύποπτες «κολεγίες» και συναλλαγές.

Στις προτεραιότητές μας είναι, η αξιοποίηση όλων των φυσικών, πνευματικών και ιστορικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, αφού δοθεί ο απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον, αλλά και στις επί μέρους ιδιαιτερότητες των δημοτικών ενοτήτων.

Πρώτο μέλημά μας είναι, να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής διαβίωσης όλων των συνδημοτών μας και ειδικά των αδυνάτων, μεριμνώντας να τους παρέχεται, από τους προς τούτο αρμοδίους, η ασφάλεια, η ευταξία, ευκοσμία, η ησυχία και προπάντων η απαραίτητη Δημόσια Υγεία.

Προτιμάμε να κάνουμε τη ζωή δύσκολη σε μερικούς, παρά να συμβιβαστούμε με την επικρατούσα σήμερα απαράδεκτη κατάσταση, κατά την οποία οι λίγοι γνωστοί – άγνωστοι, καταδυναστεύουν το σύνολο των φιλήσυχων συμπολιτών μας και μάλιστα με την ανοχή της Πολιτείας. Από αυτή την κατάσταση που βαίνει επιδεινούμενη, εξυπηρετούνται οι ψαρεύοντες ψηφαλάκια εύκολα και για αυτό δεν φροντίζουν να διορθωθεί, χρόνια τώρα. Αυτό την αρμονική διαβίωση συμφέρον έχουμε όλοι. Καθαρά και ξάστερα...

Στην πολιτική το διαζευκτικό «ή» διαθέτει διχαστικά διλήμματα, βάζει διαχωριστικές όπως: εμείς ή οι άλλοι. Πρωταρχική επιλογή μας είναι το «ΚΑΙ» (ΣΥΝ) που προϋποθέτει, σύγκλιση, σύνθεση, συμπαράταξη, σύνεση μέχρι και συνένωση, αλλά και σύγκρουση –ρήξη με όσους θέλουν να μας κρατούν ομήρους των προβλημάτων για να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους, ως κοσμοδιορθωτές σωτήρες μας, ενώ είναι οι υπεύθυνοι, ως επαγγελματίες πολιτικοί που ανακυκλώνονται.

Κάθε συμπολίτης μας, που πιστεύει στα προαναφερόμενα και ενδιαφέρεται για το καλό και την πρόοδο του τόπου, είναι δε καθαρός και έντιμος, ανιδιοτελής, εργοποιός και υπεύθυνος, δύναται ατομικά ή συλλογικά, να συνεργαστεί και να συμπορευτεί μαζί μας, χωρίς αγκυλώσεις, ανεξαρτήτως προέλευσής του ή προηγούμενης επιλογής του.

Είναι η ώρα της ευθύνης και της υπέρβασης για όλους μας. και να γνωρίζετε ότι οι νόθευτες καταστάσεις δεν θεραπεύονται από τις νόθευτες λύσεις, που σήμερα υπάρχουν πολλές.

Ο Γ. Σεφέρης (Κάιρο 1942) έγραψε στο μονόλογο: «Ένας γέροντας στην ακροποταμιά» «Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε πως προχωράμε \ να αισθανόμαστε δεν φτάνει, μήτε να σκέφτεσαι, μήτε να κινείσαι, μήτε να κινδυνεύει το σώμα σου στην παλιά πολεμίστρα» Ζωή σημαίνει αγώνας. Στη ζωή τίποτε δεν χαρίζεται, κατακτιέται.

Είμαστε μια μεγάλη ομάδα άφθαρτων και ασυμβίβαστων προσώπων με φανερές εργασίες και πολυετή ένσημα στο γραφείο, στο κατάστημα, στην έδρα, στο πεζοδρόμιο, στο χωράφι, στη θάλασσα, στην οικοδομή, στη στάνη, στον κάμπο, στο βουνό, στο χωριό και στην πόλη, αλλά όλοι με «χέρια που δεν αρπάξανε ξένο ψωμί να φάνε, αυτά κρατάνε την τιμή όσο βαριά και νάναι» που λέει και ο ποιητής.

Ενδεικτικά σας ανακοινώνω τους πρώτους είκοσι πέντε(25) Υποψηφίους και έπεται η συνέχεια:

1. Παπαδημητρίου Θωμάς Δικηγόρος
2. Σαφαρίκας Μιχαήλ, Δικηγόρος
3. Παγούρας Ηρακλής Συνταξιούχος
4. Βακάλη Παναγιώτα Επιχειρηματίας
5. Τζάνου Βασιλική Πρώην Επιχειρηματίας, βοηθός βρεφονηπιοκόμων, μέλους συλλόγου μονογονεϊκής οικογένειας.
6. Ντόβας Ιωσήφ Συνταξιούχος ΟΤΕ
7. Χαλάτσης Βασίλης “ ΟΑΕΕ
8. Τσιλιπάνος Σωτήρης Ελεύθερος Επαγγελματίας
- 9.Κουφού – Καρναβά Χάιδω Οικιακά
10. Αγγελόπουλος Νίκος Εργοδηγός , Δ/ση Τεχ. έργων, ΚΤΕΟ
11. Αλεξόπουλος Γεράσιμος Ιδιωτικός Υπάλληλος
12. Καταπόδη Παρασκευή Οικιακά
13. Βαγγέλης Ευθύμης Υπεύθυνος Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας Νοσ. Μεσολογγίου.
14. Καραχρήστος Θωμάς Έμπορος
15. Γουρνάρας Κων|νος Αγρότης
16. Ντέκας Χρήστος Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Αγ. Γεωργίου.
17. Ζωγράφος Θεόδωρος Συνταξιούχος Τραπεζικός.
18. Πολονύφης Χάρης Καθηγητής Μαθηματικός
19. Τσαμαδιάς Γεώργιος Συντ. Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
20. Πατούλιας Χρήστος Συνταξιούχος
21. Σαπλαούρας Σταύρος Βιβλιοπώλης – εκδότης
22. Πανόπουλος Πασχάλης Ιδιωτικός Υπάλληλος
23. Κατσαρός Γεώργιος Οδηγός

24. Τσαμαδιάς Παναγιώτης Φύλακας, Εξωτ. Φρουράς, Φυλακών.

25. Ντάση – Καλύβα Γεωργία Οικιακά

Ο Αυτοσεβασμός αποτρέπει τον συμβιβασμό.

Όποιος σέβεται τον εαυτό του, έχει τη ΔΥΝΑΜΗ να αρνείται, να κλείνει τα αυτιά του στις σειρήνες του εύκολου πλούτου, της εύκολης ανάδειξης και να ξεφεύγει από το κλοιό του εύκολου βολέματος, του Μ.Α.Μ (Μάσα άνευ μόχθου)

Με εκτίμηση και αγωνιστικούς χαιρετισμούς .

Και παρ'όλο που κατά τον Γ. Σεφέρη:

«Βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες

τούτες τις πέτρες τις εσήκωσα όσο βάσταξα

τούτες τις πέτρες τις αγάπησα όσο βάσταξα

τούτες τις πέτρες η μοίρας μου»

ΕΜΕΙΣ ΤΟΛΜΑΜΕ; ΕΣΕΙΣ;

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ